

PRESSEMEDDELELSE: FALSKE FEJL OG INGEN DIALOG SOM UDGANGSPUNKT FOR LUKNINGEN AF GADERUMMET

Kommunen vil stadig ikke i dialog om fatale faktuelle fejl som udgangspunkt for lukningen af Gaderummet

De nye "kontaktpersoner" som kommunens følelegeme

2 repræsentanter fra kommunen mødte fredag d.10.august 2007 op i vores fri- og værested Gaderummet. De præsenterede sig som "kontaktpersoner", - også ved tidligere fremmøde, og sådan nogle har Gaderummet også haft mange andre af igennem mange år.

De 2 kontaktpersoner var sendt som et følelegeme af kommunen, i forbindelse med at den søger at overtage stedet, både lokalemæssigt og ved at indsætte en ny ledelse og et andet opsyn med stedet. De bad om en rundvisning og at blive "sat ind i tingene", og tilbød "kontakt" til at vi kunne komme videre i andre tilbud, - væk fra Gaderummet. Samtidig var deres ærinde at lede efter unge under 18 år, altså tjekke at ingen under 18 år er til stede i Gaderummets lokaler. Står det til kommunen skal sådanne "små nogen" nemlig være på gaden døgnet rundt, når de ikke retter sig efter kommunens andre tilbud. Så må de sejle deres egen sø indtil de som voldtægts ofre, berigelseskriminelle, stof- og alkoholmisbrugere til sidst segner om, og på bære bliver ført ind, til krematoriet eller til den lukkede.

Manglende dialog, manglende tillid

De 2 nye repræsentanter fra kommunen havde ganske svært ved, hvad "kontakt" kræver, at gå ind i en dialog med de brugere, der var til stede, da de ankom.

Det blev dem meddelt, at alle i Gaderummet allerede har fået overleveret deres tilbud om kontakt, og adresse og telefonnummer og er af huset blevet opfordret til at bruge dem. MEN! Det er ganske svært med både tilliden – og troen på resultat ved kontakt – når stort set alle i Gaderummet i forvejen har været igennem kommunens almindelige tilbud, og det er gået dårligere. Der var ingen der havde tiltro til "kontaktpersonerne" hjælp. Flere der er vokset op på kommunens institutioner, frabad sig hjælp fra den kant. Det gik bedre uden, og bedre i Gaderummet,

Kontaktpersonerne ville heller ikke svare på, at de samtidig er bundet af mandatet, at kommunen søger at overtage Gaderummets daglige ledelse og drift, ved at indsætte en ny ledelse og et andet opsyn med stedet. De kendte ikke til nogen konflikter. De var bare sendt i Gaderummet af deres chef. En sådan måde at gå ind i en dialog på, er at gøre den anden, modparten eller medparten, til dum. Der tales ned til os i Gaderummet.

Kommunen har slet ikke forstået det

Kommunen har ikke forstået at vi vil ikke i dialog om en overtagelse af Gaderummet; Vi vil have dialog om grunden til lukningen af Gaderummet, hvilket indebærer disse stadigt uafklarede forhold:

- Hvorfor er den socialfaglig tilsynsrapport for Gaderummet 2006 fuld af fejl og mangler? Og hvorfor vil man ikke ændre faktuelle fejl?

- Hvorfor kræves 6 påbud indført i Gaderummet, når de er i total modstrid med vores behov for hjælp, og samlet ville betyde et ringere tilbud om hjælp til os?

- Hvorfor kræves 6 påbud indført i Gaderummet som er uforenelig med Gaderummets godkendelse fra Socialministeriet?
- Hvorfor tror Socialforvaltningen at uimplementerbare 6 påbud kan implementeres, og hvorfor svarer Socialforvaltningen ikke på dette spørgsmål når vi stiller det?
- Hvorfor ignorerer man os, når vi fortæller at vi hverken kan eller vil have de 6 påbud, der ville betyde en helt anden institution?
- Hvorfor lukker man efterfølgende Gaderummet, med begrundelsen at de 6 uimplementerbare påbud er "ikke-implementerede"?
- Hvorfor straffer man os, fordi vi ikke har behov for de 6 påbud, ved at lukke vores hus og fjerne vores hjælp?
- Hvorfor lukker man for kassen over natten, og karakteriserer det som "en forsvarlig indsats"?
- Hvorfor vil man lave et "nyt lignende tilbud", der er (i linje) med de 6 påbud, til den samme målgruppe?
- Hvorfor tror man at vi som målgruppe, vil kunne bruge og blive i et nyt tilbud, der indeholder de 6 påbud?
- Hvorfor tror man at vi på et eller andet tidspunkt vil give op og affinde os med de 6 påbud?
- Hvorfor betyder det intet at vi elsker Gaderummet, der som det eneste sted, har set, hørt og rummet os, og gjort det muligt at komme videre i livet.*

Kommunen har systematisk ignoreret vores henvendelser om dette, og undladt dialog, men blot gennemtruffet en lukning hen over hovedet på os, underkendt os, vores behov og vores værested, så hvordan kan den forvente at vi tager i mod 2 herrer fra kommunen der kommer som led i videre afvikling af Gaderummet??? Det er at tage pis på os!

Det er et enigt hus, der handler – og der kommer stadig nye unge til, fordi de har brug for Gaderummet. Ikke endnu et socialpædagogisk og medicinsk tilbud mere, som kan smide dem ud til gaden.

Kære presse, åbn ørerne, øjne og tænk selv

Sagens kerne er altså gennemtruffningen af de 6 påbud - ikke et spørgsmål om en uforsvarlig ledelse, og som skabt af en fejlfyldt rapport, som kommunen ikke vil rette men gemmer sig bag.

Kommunen har en utrolig dårlig sag - og de ved det godt!

Brugergruppen Gaderummet
Husmødet 13. august 2007
www.gaderummet.dk
info@gaderummet.dk